

## **mijn moeder doofde langzaam uit**

mijn moeder doofde langzaam uit  
steeds langer bleven d' ogen dicht  
steeds vaker leek het of er licht  
scheen door haar perkamenten huid

de engel die zij worden zou  
kwam langzaam door het wassend wit  
en nam geleidelijk bezit  
van haar, als tegenwicht voor kou

wij deelden samen nog een traan  
mijn moeder doofde langzaam uit  
en in het allerlaatst geluid  
verstond ik nog 'nu moet ik gaan'

© ton de gruijter