

Gratis

Er ZIJN went zo gedachteloos.
Soms sta ik erbij stil
dat ik niet zelf koos
te bestaan maar een gril

van het lot me gratis baarde,
om er langer niet te zijn
dan wél op aarde:
eitje zaadje maneschijn.

Elk wezen kijkt ons helder aan
met ogen vol verhaal,
wil driftig voortbestaan
liefst meer dan eenmaal.

Bij mens, dier en wie dan ook
klopt hart door een leven
tel na tel naar een dood
ook gratis gegeven.