

vreeswijk aan de bak

het geurt naar olie, teer en taan,
uit elke windstreek sturen schippers
hun tjalken, slepers, aken, klippers
op ('t lijkt wel) neerlands midden aan

op eigen kiel naar vreeswijk toe!
en al het water komt tot leven
terwijl de walkant lijkt te beven,
de sluis wordt haast het schutten moe

d' historie laat de ankers neer,
het varend erfgoed komt drie dagen
het oog van liefhebbers behagen
en koppelt schoonheid hier met sfeer

'k vermoed een heimelijke wens
bij kijkers op de dijk, de kade
bij 't schouwen van de grand' parade;
'ach, was ook ik een watermens'

© ton de gruijter