



ODE AAN DE AARDE

*Vanuit de ruimte lijkt gij op een speldenknop
doch naarmate de afstand tussen u en mij afneemt
neemt mijn bewondering voor u toe.
Belangeloos torst u hoge bergen en wijde oceanen.*

*U biedt leefruimte aan vele levende wezens.
U voorziet hen van levensbrengende ingrediënten
en ... als het moment aanbreekt omsluit u ze liefdevol
in uw schoot.
Uit de grond van mijn hart groet ik u nederig,
MOEDER AARDE.*