

De hartslag van een huwelijk

De boot in met de rug naar de toekomst
beetje naar links een beetje naar rechts.
De wind was vaak ongedurig.

Soms bibberde het bootje tussen de oever
waar hij vandaan kwam en zij naar toe wilde.
Een gulden middenweg maakt niemand blij.

In een gebouw met lek geboorde muren
waar doof zijn soms een zegen is
is vriendschap de liefste verzekering.
Er groeit angst voor een rat in het hoofd.

Waarom versta je wel de klep
van de brievenbus vraagt zij.

Hij durft de rozen niet te tellen die zij
te weinig kreeg voor vergulde armoede
als hete bliksem opgediend.

Oude handen haperen tederheid.
De kerkklok luidt maar roept niet meer.