

Bij het veer

Scholieren die de kortste weg nemen
oudjes die als een berg tegen de brug opzien
een stelletje met een tent achterop.

De namen op de containers kunnen de wereldkaart
vullen. Naar en van de sluis met de grote mond
die dag en nacht open en dicht gaat.

Op het strandje tussen de kribben denken ouders
op hun kinderen te passen. Een kapitein ziet
van alles dat er niet is, niet het bibberende bootje.

Klokken luiden hun boodschap rond en
V-formaties ganzen nemen het hoge woord over.
Het veer verbindt de steile oevers mondjesmaat.

Geduldig loodst de veerman zijn pont
als een varende brug naar de overzijde.
De tijd heeft geen haast.